

Die deze regels leest, bidde God dat zijn ziel bij Hem worde toegelaten.



## GEDACHTENISPRENTJE

van

**Jonkheid Germain, Albert VAN COPPENOLLE**

**zoon v. H. Michel & Mw. Louise Thienpont**

geboren te Maarke-Kerkem op 5 april 1944 en gedurende zijn legerdienst overleden te Elsene (Brussel) op 1 januari 1964 na toediening van laatste HH. Sacramenten.

---

Wie had daar nu aan gedacht!

Zo midden de vervulling van zijn soldatenplicht in vredestijd!

Doch zo is het leven: God geeft het ons en neemt het terug wanneer het Hem belieft.

Wij leven niet om te leven, wij leven om het sterven en om door de dood het eeuwig leven te verwerven! Maar wee dengene die onvoorbereid gevonden wordt. Geen twee heren kan men dienen: zegt de Heer. Wee dan dengene die zijn leven lang de verkeerde kleur kiest, de verkeerde weg bewandelt en eigen goesting doet. Daarom, duurbaren, weest bereid en hebt immer uw uitersten voor ogen.

't Zal immers iedereen niet overkomen zoals de duurbare overledene wiens geboorte voor de eeuwigheid wel onverwachts maar niet onvoorbereid kwam.

Indachtig de woorden van de apostel: "Is iemand ziek hij ontbiede de priesters der Kerk, deze zullen over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam des Heren. Zo het hem zalig is zal het gelovige gebed den zieke behouden en de Heer zal hem opbeuren; ook mocht hij in zonden zijn, dan worden zij hem vergeven,„ Danken wij dus God dat hem de gelegenheid geschonken werd,

zich troostend met de hulpmiddelen van de Kerk, zijn eeuwigheid voor te bereiden in liefdevol, gelovig aanvaarden van 't aangeboden levenskruid.

Mijn lieve ouders en zus, moget u immer troost vinden in die overtuiging en moget u moeder en zus bij God dankbaarheid ervaren voor uw edelmoedige offers bij mijn kort maar pijnlijk-vroeg levenseinde.

Blijft mij toch trouw door uw gebed, vooral onder de H. Mis, zodat ik vlug van God erbarmen moge ervaren voor wat aan jeugdfouten mijn doopselkleed heeft mogen bevullen.

De 4 akten a. u. b.

Sint Vincent en Sint Elooi, beschermheiligen van mijn dorpje, bidt voor mij.

---

Mr en Mw Michel Van Coppenolle-Thienpont,

zijn ouders;

Mejuffer Denise Van Coppenolle,

zijn zuster;

De families Van Coppenolle-De Clercque

Thienpont-Roman

**danken U van harte voor uw gebeden en betuigde deelname.**

---

Uitg. C. De Couvreur-Van Heddegem, Maarke-Kerkem.



Vit de  
diepten  
roep ik  
tot U,  
**HEER!**

Ps. 129.

